

Efter 116 år i samma släkt...

Trotjänaren Rune tar över Bogrens i Gökhem

Lanthandel i Gökhem torde vara unik, att den funnits i samma släkt från starten 1873 är sedan. "Från farfar har det kommit, till söner har det gått".

Under hela denna långa tid har bara funnits tre ägare. Nuvarande ägaren Ingemar Bogren, som slutade den 1 maj och överlät affären har varit lanthandlare i 40 år.

Han övertog efter sin far Nils Bogren som började 1907 och slutade 1949. Farfadern Johan Bogren öppnade affären 1973 och höll på till 1907.

Det är väl ett rekord som saknar sin motsvarighet i hela Sverige. Johan Bogren grundade affären efter att ha varit affärsbiträde några år i Falköping. Han kom annars från Häggesled.

1865 upphörde näringslivsförordningen som innebar att det var förbjudet ha affärer på landsbygden.

Men det fanns väl några som ändå även då sålde förnödenheter hemmavid säger Ingemar. Det lär ska ha funnits en sådan affär i Sjögerås.

• Många olika varor

På den tiden förde lanthandeln många olika varor inte bara specier utan även manufaktur



Rune Johansson som övertagit affärsrörelsen och Sanna och Ingemar Bogren, tidigare ägare, med presenter och blommor från kunder.

dens avfolkning och kanske också biltätheten på landsbygden. För närvarande finns det i Vilske endast två lanthandlare. Den ena är Bogrens och den andra är Jåla Handel.

Så sent som på 30-40-talen fanns det minst en affär i varje socken, i flera socknar två och

rörelsen nu går ur släkten. Det är Rune Johansson som tar över och han är ingen novis bakom disken hos Bogrens. Han har varit anställd där i 37 år. Ytterligare anställda finns på plats

Anette Rydén, Ann-Kristin Fredriksson och Jonas Gegerfelt och makarna ägarna Sanna och Ingemar. Bogrens kommer

också att bo kvar i affärsbyggnaden.

Det rädde glad och trivsamt stämning sista dagen då makarna slutade, 1 maj. De var glada och kunder kom med blommor och gåvor som tack till sitt handlarpar och önskade samtidigt Rune lycka till. Affären säljer också bensin och cement och annat för byggnation. Ett stort sortiment finns där och kanske kan de vara hemligheten med att Bogrens kunnat överleva och bestå och inte minska den fina kundtjänsten och den trevliga stämningen i "boa" vid "Gökuma" korsväg.

ASTRID EKMAN